



ΚΑΪΤΣΑ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Πατησίων 4 Τ.Κ. 10677 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 • Έτος Η' • Αρ. 30 - Ετήσια συνδρομή 500 δρχ.

Αγαπητοί συγχωριανοί

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη ν' απευθύνει προς τον Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού μας έκκληση για τη σύνδεση των ANAMETADOTΩΝ με τη Δ.Ε.Η., καθόσον η επί 2½ χρόνια καθυστέρηση σύνδεσής τους έφερε την αντίδραση της Δ.Ε.Η. και τη δικαιολογημένη διακοπή του ρεύματος από τον ιδιοκτήτη της πομώνας Βασιλ. Τοιάγκα.

Το Σύλλογο μας δεν τον απασχολεί το ιδιοτητικό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνουν οι αναμεταδότες, καθόσον και η Κοινότητα και ο Βασιλ. Χρ. Τοιάγκας είχαν ενημερωθεί για την εγκατάσταση των αναμεταδοτών. Και αν ο χώρος είναι κοινοχρηστός τότε το Τοπικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει τη σύνδεση του ρεύματος άμεσα, αν όμως ιδιοκτήτης του χώρου είναι ο Βασιλ. Τοιάγκας, ας παραχωρήσει, αν βέβαια το θέλει, τα 4 τ.μ. στην Κοινότητα, η οποία στη συνέχεια χωρίς εμπόδια να προχωρήσει στη σύνδεση του ρεύματος.

Η εφημερίδα του Συλλόγου μας "ΚΑΪΤΣΑ" στο προηγούμενο φύλλο της ανέφερε το γεγονός και εξήγησε τους λόγους που δεν λειτουργούν οι αναμεταδότες. Ο χαρακτηρισμός του χώρου ως κοινοχρηστος είχε ως σκοπό να διευκολύνει το τοπικό Συμβούλιο στην υποβολή των δικαιολογητικών στη Δ.Ε.Η., δεδομένου ότι αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή της εγκατάστασης στα πρανή της Σουδάς.

Η διεκδίκηση του ιδιοκτητικού από τον Βασιλ. Τοιάγκα (ποιος τον το πήρε άραγε;), οι απρεπείς εκφράσεις του με στενότρια φωνή στο Καφενείο «δεν ντρέπεσαι μωρέ ... κ.λπ.» προς τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, για το χαρακτηρισμό του χώρου από την εφημερίδα μας ως κοινοχρηστο, μας θυμίζει την αρχαία έκφραση του Σενοφώντα: "Της αχαριστίας έπεται η αναισχυντία ..." και τη σύγχρονη λαϊκή παροιμία "Εκεί που μας χρωσταγαν, μας πήραν και το βόδι".

Γιατί να ντρέπονται αυτοί που διέθεσαν τα χρήματα, αυτοί που υποχρεώθηκαν, αυτοί που κουράστηκαν για να γίνει το έργο; Ας ντρέπονται εκείνοι που παρεμβάλλουν εμπόδια στη σύνδεση με τη Δ.Ε.Η.

Πάντως ο Σύλλογος μας αν δεν λυθεί το θέμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα φροντίσει για τη μεταφορά των αναμεταδοτών σε άλλο χώρο εκτός του χωριού μας.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Εορτασμός Εθνικής Επετείου

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας "ΚΑΪΤΣΑ" για τον ορισμό της 7ης Μαρτίου ως Τοπικής Εθνικής Εορτής για την Επαρχία Δομοκού.

Πρόγιαμε στις 7 Μαρτίου 1999 εορτάσθηκε στον Παλαμά Δομοκού η επέτειος της έναρξης της επαναστατικής εξέγερσης των κατοίκων της επαρχίας Δομοκού.

Οι εκδηλώσεις της επετείου που έγιναν με τη φροντίδα της Ε.Μ.Α.Ε.Δ. "Ο Έλλην", άρχισαν με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Παλαμά, στην οποία παρέστησαν πολλοί επίσημοι και πλήθος κόσμου.

Μεταξύ των επισήμων διακρίναμε τον Υπουργό Γερμανίας και Πρόνοιας Λάμπρο Παπαδήμα, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του ζήτησε ν' αναλάβει η Αυτοδιοίκηση τη φροντίδα για την Οργάνωση των εκδηλώσεων της Εθνικής επετείου της 7ης Μαρτίου.

Επίσης μίλησε ο βουλευτής της Ν.Δ. Βύρων Πολύδωρας, ο οποίος προκάλεσε ρήγη συγκίνησης με τη γεμάτη Εθνικό παλμό ομιλία του.

Συγκίνηση προκάλεσε και ο πρόεδρος των Ελλήνων λογοτεχνών Γιάννης Καραγύρης με την απαγγελία ποιήματός του για την επέτειο της 7ης Μαρτίου.

Επίσης συγκίνηση και πατριωτική έξαρση προκάλεσε ιδιαίτερα η λυρική καλλιτέχνης Καλλιόπη Καφεντζή με την απαγγελία πατριωτικών ποιημάτων, αναφερόμενη στη σελ. 3



Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απαντακού Καϊτσιωτών και οι συνεργάτες της εφημερίδας μας τη "ΚΑΪΤΣΑ" Εύχονται
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
και καλή αντάμιωση στο νωριό μας

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Η εφημερίδα μας "ΚΑΪΤΣΑ" δημοσιεύει τον παραπάνω χάρτη για ενημέρωση των αναγνωστών και κυρίως των ξένων επισκεπτών, οι οποίοι πολλές φορές φθάνουν στην περιοχή μας και δεν γνωρίζουν πώς θα φθάσουν στο χωριό μας και στα Ιαματικά λουτρά Καϊτσας-Δρανίστας, δεδομένου ότι στο 240 χλμ. (διασταύρωση για Άγιο Γεώργιο) της παλαιάς Εθνικής οδού Λαμίας-Δομοκού η αρμόδια Δ/νση



Συμβουλίου ο Σπύρος Καντζίος.

Τα Δημοτικά διαμερίσματα είναι η Μακρυρράχη (Καϊτσα), η Παναγία, το Περιβόλι, ο Άγιος Στέφανος, η Κορομηλά, η Ξυνιάδα και ο Άγιος Γεώργιος.

Η συγκοινωνία γίνεται με λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. από τη Λαμία κυρίως μέσω Δομοκού. Επίσης με τα τρένα του Ο.Σ.Ε. που σταθμεύουν στην Καλλιπεύκη, στις Αγγείες και στις Θέρμες. Επίσης το καλοκαίρι δρομολογείται λεωφορείο του Κ.Τ.Ε.Λ. Καρδίτσας για τα Ιαματικά Λουτρά Καϊτσας-Δρανίστας.

Αρχαιολογικοί χώροι είναι το παλαιόκαστρο της Καϊτσας, το οποίο πρέπει να εξερευνηθεί από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία πρέπει να λάβει μέτρα προστασίας του χώρου από τους αρχαιοκάπηλους που δρουν ανεξέλεγκτοι, καθώς και η Ξυνία στο νησάκι της Κορομηλάς, για το οποίο θα γίνει ειδική αναφορά σε πολύμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Το χωριό μας η Μακρυρράχη γνωστότερη ως Καϊτσα με τα Ιαματικά λουτρά Καϊτσας-Δρανίστας, κατάλληλα για νευροαρθριτικές παθήσεις, αποτελούν το θέρετρο της περιοχής, καθόσον διαθέτουν σπάνιες φυσικές ομορφιές με πλούσια βλάστηση, απέραντα δάση, άφθονα κρύα νερά, εύκρατο κλίμα, όμορφες ταβέρνες και πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι ξενώνες του Αγίου Πολυκάρπου και τα ξενοδοχεία των λουτρών πρέπει ν' αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, γι' αυτό χρειάζεται η παρέμβαση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου για την περαιτέρω διαφήμιση και οργάνωση της φιλοξενίας των επισκεπτών, οι οποίοι για πληροφορίες μπορούν ν' απευθύνονται στα τηλέφωνα: (0232) 93020 - 93144 - 93083 και 93033 των Ιαματικών λουτρών τους καλοκαιρινούς μήνες.

Επίσης όσοι συγχωριανοί μας και συνδημότες του Δήμου Ξυνιάδας χρειάζονται πληροφορίες, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά μπορούν ν' απευθύνονται στην έδρα του Δήμου την Ομβριακή στα τηλέφωνα (0232) 31111 - 31333- 31555, να καταθέτουν το αίτημά τους και θα τους στέλνεται άμεσα το αιτούμενο πιστοποιητικό. Τα έξοδα αποστολής θ' αναλάβει για τους συγχωριανούς μας να τα καταβάλλει ο Σύλλογός μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

Γεννήσεις

Η Βάσω συζ. Αθαν. Κ. Τσεκούρα γέννησε στις 18/2/1999 το δεύτερο παιδί τους (κοριτσάκι).

Η Αρετή συζ. Βασ. Κ. Σαμαρά γέννησε στις 25/2/1999 το πρώτο παιδί τους (αγοράκι).

Να σας ζήσουν

Θάνατοι

Πέθανε στις 7-2-1999 η Αλεξάνδρα Αθ. Χατζηαργύρη ετών 99. Η κηδεία της έγινε στη Μακρυράχη.

Πέθανε στις 28-2-1999 η Χρυσούλα Χρ. Μόσχου ετών 87. Η κηδεία της έγινε στη Μακρυράχη.

Πέθανε η Βασιλική Αθ. Ελευθερίου, το γένος Κλασίνα, στις 28-2-1999 ετών 82. Η κηδεία της έγινε στη Μακρυράχη.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Πέτυχε στις εξετάσεις

Η Χριστίνα Βασιλ. Τριανταφύλλου πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καλές σπουδές.

Νέοι Επιστήμονες

Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακρούχθηκε ο Γεώργιος Κουτρούμπας του Ηρακλή, και συνεχίζει με υποτροφία Μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο στην ειδικότητα Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Τοποθέτηση αγροτικού γιατρού

Από τις 10-3-1999 τοποθετήθηκε στο αγροτικό Ιατρείο του Χωριού μας ο νέος γιατρός κ. Καλαμπαλίης.

Του ευχόμαστε καλή διαμονή στο χωριό μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όλοι οι νέοι εισαχθέντες στα Α.Ε.Ι. κατά το 1998, προκειμένου να συμπεριληφθούν μεταξύ των δικαιούχων του Δραγούνειου Βραβείου, πρέπει να υποβάλλουν στο Σύλλογο με αίτησή τους αντίγραφο βεβαιώσεως εγγραφής τους στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Η αίτηση πρέπει να βρίσκεται στο Σύλλογο το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1999.

Επίσης οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. να υποβάλλουν μέχρι τη παραπάνω ημερομηνία αντίγραφο του Πτυχίου τους στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός του πτυχίου αριθμητικώς.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

(2001)	Γιάννης Παπαϊωάννου	1.000 δρχ.
(2002)	Μαίρη Αργυρή	20.000 δρχ.
(2003)	Χρήστος Ν. Μαντάς	1.000 δρχ.
(2004)	Ευαγγελία Ν. Μαντά	1.000 δρχ.
(2005)	Κων/νος Ξυνιώτης	3.000 δρχ.
(2006)	Κων/νος Γεωργ. Μπουλούζος	5.000 δρχ.
(2007)	Δέσποινα Μπανούση	1.000 δρχ.
(2008)	Βασίλης Ν. Καλτσάς	1.000 δρχ.
(2009)	Σταύρος Ν. Καλτσάς	1.000 δρχ.
(2010)	Δημήτριος Κ. Καρανούσος	2.000 δρχ.
(2012)	Γιάννης Απ. Μαντάς	4.000 δρχ.
(2013)	Γιώργος Δημουλάς	2.000 δρχ.
(2014)	Κων/νος Γεωργ. Μπουλούζος	4.000 δρχ.
(2015)	Μαίρη Κουτριμπάνου-Ντούσγου	2.000 δρχ.
(2016)	Γεώργιος Δημ. Κουτρούμπας	10.000 δρχ.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ



Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις "Καλοκαΐρι '98", έγιναν και οι σκακιστικοί αγώνες, στους οποίους έλαβαν μέρος σκακιστές από τη Μακρυράχη, το Περιβόλι και το Δομοκό.

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι σκακιστές εν δράσει.

Τελικός νικητής αναδείχθηκε ο Γιάννης Καρκάνης από το Περιβόλι, που διακρίνεται στη φωτογραφία σε πρώτο πλάνο αριστερά ν' αγωνίζεται με τον Πρόεδρο του Σκακιστικού Ομίλου Δομοκού.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Η θρησκευτικότητα των συγχωριανών μας στις παλιότερες εποχές

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο σημείωμα, η θρησκευτική ζωή στο χωριό μας στρεφόταν γύρω από τους ιερούς ναούς μας με πρωτοστάτες τους ιερείς, που αναφέραμε.

Βέβαια κατά διασπόματα περνούσαν από το χωριό μας και διάφοροι άλλοι ιερωμένοι με άγια λείψανα και ιερές εικόνες προσκαλούμενοι ή με δική τους πρωτοβουλία συλλέγοντας χρήματα από τους προσκυνητές ή σιτάρι, για την επισκευή και λειτουργία προσκυνημάτων, μοναστηρίων και εκκλησιών. Σε καιρούς, λοιπόν, που έπεφταν στο χωριό μας διάφορα δεινά και μάστιγες, όπως ανομβρίες, ακρίδα, θανατηφόρα γρίπη και άλλοι λοιμοί, γίνονταν λιτανείες και παρακλήσεις στον ναό του Αγίου Νικολάου μπροστά στις άγιες εικόνες και τα ιερά λείψανα για την αποτροπή των δεινών αυτών. Μερικές φορές οι λιτανείες γίνονταν και έξω από το χωριό, στον κάμπο, στο δρόμο προς το Περιβόλι και προς το σιδηροδρομικό σταθμό, για να αποτραπεί με τη θεία βοήθεια μια ανομβρία ή η μάστιγα της ακρίδας, που αφάνιζε στο πέρασμά της τα κάθε φυτό και κάθε πράσινο φύλλο.

Αναφέρονται, λοιπόν, από παλιότερους ότι αμέσως μετά από μια λιτανεία για αποτροπή της ανομβρίας παρουσιάστηκαν σύννεφα στον ορίζοντα και έφεραν την πολυπόθητη βροχή. Άλλοτε πάλι ένας δυνατός άνεμος σάρωνε τα σύννεφα των ακρίδων και τα έριχνε στο ποτάμι ή στη λίμνη.

Αλλά η θρησκευτικότητα των Καιτιστών φαινόταν και από τη μετάβαση πολλών, κυρίως γυναικών και παιδιών, σε διάφορα προσκυνήματα αφιερωμένα στην Παναγία, όπως στο μοναστήρι του Προυσού, στη Φανερωμένη Καρδίτσας, στην Αντίνισσα, στην Παναγία και αλλού, δταν τα προσκυνήματα εκείνα γιόρταζαν. Βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου μένει μια τέτοια ιερά αποδημία στην Φανερωμένη πλησίον της Καρδίτσας, όταν και εγώ μικρό παιδί ακολούθησα τη μάνα μου και τις τόσες άλλες γυναίκες του χωριού μας, που πήγαιναν βαδίζοντας για πολλές ώρες στο δρόμο Πέντε μίλια, Κέδρο κ.λπ.

Κάποτε όμως επισκέπτονταν το χωριό μας και διάφοροι ιεροκήρυκες, όπως ο αρχιμανδρίτης Ευστάθιος Μπιλάλης από την Καρδίτσα, ο Αμβρόσιος Αντωνάρας από τη Λαμία κι άλλοι συνεπικουρώντας και τον π. Ιάκωβο Κουτρούμπα, Ηγούμενο της Κορώνας με τα κηρύγματά τους, για να οδηγήσουν τους χωριανούς μας σε μια ενσυνείδητη χριστιανική ζωή.

Σχετικά με τη θρησκευτική ζωή του χωριού μας είναι και δύο θαύματα που αναφέρονται από τους παλιότερους.

Το ένα έγινε αρκετά χρόνια πριν κατέβουν οι Καιτιστές από την Παλιοκάτσα στη Μακριά Ράχη, όπου είναι τώρα το χωριό. Είχε πέσει μια φοβερή λοιμωκή αρρώστια στο χωριό και πολλοί έχαναν τη ζωή τους απ' αυτή. Έφεραν τότε την κάρα του Αγίου Σεραφείμ από τη μονή Κορώνας, για να αποτρέψουν το κακό.

Όταν ο συνοδός μοναχός έφθασε στη βρύση του Αγ. Γεωργίου, κατέβηκε από το μουλάρι του, για να το ποτίσει. Εκείνο όμως έχοντας δεμένο στο σαμάρι το άγιο λείψανο, έφυγε τρέχοντας προς τη ρεματιά προς την κατεύθυνση της Σέληνης και οι Καιτιστές έβλεπαν να σηκώνονται στο πέρασμά του σύννεφα



Του ΔΗΜ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
Δρα Ιστορίας
Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.

Ο σταθμάρχης συμπεριφέρθηκε με ασέβεια και υποχρέωσε τον καλόγερο να πληρώσει χωριστά για την εικόνα και να τη στείλει με φορτωτική. Όταν όμως έκινησε το τρένο και βρισκόταν προς το Δερελιώτικο, ένας κεραυνός από κάποιο σύννεφο διέσχισε τον ουρανό και έπεισε δίπλα από τον ασεβή σταθμάρχη. Εκείνος τότε τρομοκρατημένος εξέφραζε τη μετάνοια του μπροστά σ' όλους. Έτσι δόθηκε ένα δίδαγμα, ότι δεν παίζουν με τα θεία και κάθε παράβαση και παρακού λαβαίνει ένδικη μισθαποδοσία.

ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ



Ταύρος της Γορτύνος

Η ταυρομορφία της Γορτυνίας έχει αρχική ρίζα τη Δολοπική Θεσσαλία και τα βαλανοφόρα δάση των αρχαίων Αγγειών (Καίτσας).

Οι Ταύροι άγριοι ή ημιάγριοι ζούσαν και τρέφονταν στ' απέραντα δάση της Δολοπίας, απ' όπου μεταφέρθηκαν και στα άλλα διαμερίσματα της Ελλάδας.

Η Θεσσαλία γιόρταζε στην αρχαιότητα τα Ελευθέρια και τα Ταυροθάψια, με πανηγυρικό χαρακτήρα. Τα ταυροθάψια ήταν γιορτή των νέων με άγριους ταύρους. Αργότερα με την εξάπλωση των αγρίων ταύρων στην υπόλοιπη Ελλάδα αρχίζουν να γιορτάζονται τα ταυροθάψια και σ' αλλα μέρη. Οι ταύροι των Αγγειών είχαν μεγάλα κέρατα, ισχυρόν και αγέρωχον μυτίλια κέρατα, ισχυρόν και αγέρωχον μυτίλια κέρατα, ισχυρόν και αγέρωχον μυτίλια κέρατα.

Στο παραπάνω νόμισμα της Γορτυνού διακρίνει κανείς τάύρον και τις ομοιότητές που έχει με τον Δολοπικό Ταύρον των Αρχαίων Αγγειών, στο σχήμα των κεράτων, στη σωματική διάπλαση και στη μακριά ουρά. Ακόμα οι Δολοπικοί Ταύροι εξαπλώθηκαν και στα νησιά του Αιγαίου, τη Σάμο, τη Λέσβο, τη Λή

5 Μαΐου 1897: Η Μάχη του Δομοκού. Μια "άτυχη" μάχη ενός "άτυχου" πολέμου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

Η 5η Απριλίου 1896 ήταν μια ευτυχής ημέρα για την Ελλάδα και για την ανθρωπότητα: αρχίζουν στην Αθήνα οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες της συγχρόνου περιόδου.

Η 5η Απριλίου 1897 ήταν μια άτυχη ημέρα για την Ελλάδα: άρχιζε ο πρώτος, μετά τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους, ελληνουρκικός πόλεμος, ο γνωστός ως "άτυχος" πόλεμος του '97.

Η 5η Μαΐου 1897 ήταν η πιο κρίσιμη ημέρα αυτού του πολέμου, η μάχη του Δομοκού, που ήταν και η τελευταία μάχη. Σήμερα 100 ολόκληρα χρόνια μετά, μπορούμε συνοπτικά να ρίξουμε μια ψύχραιμη και κριτική ματιά στα τότε πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και στην ίδια τη μάχη.

Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα

Το 1895 σημαδέει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός: η ήττα και αποχώρηση από το πολιτικό σκηνικό μιας σημαντικής πολιτικής φυσιογνωμίας της νεοτέρας Ελλάδας: του Χ. Τρικούπη. Μια μακρά πολιτική αστάθεια θα επικρατήσει στη συνέχεια.

Η Ελλάδα από το 1893 είχε χρεοκοπήσει (με τη γνωστή φράση του Χ. Τρικούπη "δυστυχώς επιτωχεύσαμε") και δεν μπορούσε να πιληρώνει τα χρέη της στους δανειστές, δηλ. στις Μεγάλες Δυνάμεις.

Το 1897 έχουμε Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη. Το Κρητικό πρόβλημα με τους συνεχείς αγώνες των ηρωικών Κρητών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Υπό την πίεση της κοινής γνώμης η Ελληνική Κυβέρνηση στέλνει στρατιωτικές μονάδες στη Μεγαλόνησο. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις "απαράδεκτη" και οι ελληνικές στρατιωτικές μονάδες (τακτικές και άτακτες) "κατοχικές"!... Οι Μεγάλες Δυνάμεις αλληλούποβλεπόμενες και αλληλούπονομεύσμενες δεν μπόρεσαν να έχουν κοινή πολιτική. Κάποια από αυτές, η Αυτοκρατορική Γερμανία, υποψιαζόμενη εξελίξεις μη ελεγχόμενες από την ίδια, συνέστησε στην Οθωμανική Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα.

Στην ίδια την Ελλάδα επικρατούσε περίπου πολεμικό πνεύμα. Διαδηλώσεις, οργανώσεις διάφορες ωθούσαν την Κυβέρνηση σε πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία, αγνοώντας την πραγματική κατάσταση και τη θέση της χώρας.

Η στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή

Όσο και αν πολιτικά η Οθωμανική Τουρκία ήταν ο μεγάλος ασθενής, εντούτοις δεν έπαινε να είναι μια αυτοκρατορία της εποχής με επικράτεια τεράστια, από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Αδριατική. Στα σύνορά της με την Ελλάδα διέθετε στρατιωτικές δυνάμεις αριθμητικά υπέρτερες σε σχέση με τις ελληνικές εκπαιδευμένες κυρίως από την Αυτοκρατορική Γερμανία, εξοπλισμένες με όπλα πολύ πιο σύγχρονα σε σχέση με την Ελλάδα. Π.χ. οι Τούρκοι διέθεταν επαναληπτικά όπλα μάουζερ, ενώ οι Έλληνες "γκράδες". Ακόμη οι Τούρκοι διέθεταν πιο σύγχρονα πυροβόλα με μεγαλύτερη βεληνεκές, μεγαλύτερη ευστοχία κ.λπ. Ο Ελληνικός Στρατός

ήταν ανεκπαίδευτος και ανοργάνωτος σε σημείο μάλιστα που ο Χ. Τρικούπης σε κάποια ομιλία του να δηλώσει στη Βουλή: "Δεν έχομεν Στρατόν. Ο Ελληνικός Στρατός της σήμερον είναι αγέλη". Η κριτική αυτή, όσο οξεία και να είναι, απηχεί σε κάποιο βαθμό την πραγματική κατάσταση. Το Ελληνικό Κράτος με πληθυσμό περίπου 2.000.000 έφθανε μέχρι τη Μελούνα.

Στα τέλη Μαρτίου 1897, ύστερα από τις ενισχύσεις που είχαν φθάσει, ο Ελληνικός Στρατός στη Θεσσαλία, στα τότε σύνορα με την Οθωμανική Τουρκία, αριθμούσε 42.000 άντρες με 96 πυροβόλα και 600 ιππείς. Στις 15 Μαρτίου έφθασε στη Λάρισα ο τότε Διάδοχος Κωνσταντίνος και ανέλαβε την Αρχιστρατηγία του Ελληνικού Στρατού για ψυχολογικούς λόγους.

Η δύναμη του αντιπαραθίμευνού Τούρκικου στρατού ήταν 62.000 άνδρες με 204 πυροβόλα και 1.300 ιππείς. Αρχιστράτηγος είχε ορισθεί από την Πύλη ο Ετέμ Πασάς ενόψει του προβλεπόμενου ελληνοτουρκικού πολέμου. Βέβαια η Οθωμανική Τουρκία μπορούσε να διαθέσει τεράστιες εφεδρείες και είχε σχεδόν ανεξάντλητες δυνατότητες για επιστρατεύσεις.

Διπλωματική κατάσταση

Μπροστά σε αυτή την στρατιωτική κατάσταση η Ελλάδα δεν έκανε καμία διπλωματική κίνηση, κανένα διάβημα στις Μεγάλες Δυνάμεις, καμία προσπάθεια συνεννόησης με την Τουρκία, καμία στρατιωτική ή διπλωματική συμμαχία ώστε να αποτραπεί ο επερχόμενος πόλεμος ή αυτός να γίνει κάτω από συνθήκες καλύτερες για την Ελλάδα. Αντίθετα κατά την ημέρα κήρυξης του πολέμου από την Τουρκία κατά της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός δήλωσε στη Βουλή: "Η Τουρκία μάς έχει κηρύξει τον πόλεμον τον οποίον έχομε καθήκον να δεχθώμεν και τον εδέχθημεν". Κάποιος ιστορικός σημειώνει ότι εκείνη η Συνεδρίαση της Βουλής κατέχει στην ιστορία μία σελίδα από την οποία ελλείπει παντελώς η συναίσθηση της πραγματικότητας από την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση.

Η Οθωμανική Τουρκία ήταν ο "μεγάλος ασθενής", όμως για τις μεγάλες δυνάμεις δεν είχε βρεθεί εναλλακτική λύση, συμβιβαστή με τα συμφέροντά τους. Η Ελλάδα δεν είχε κατορθώσει να εκμεταλλευθεί τις αντιθέσεις των Μεγάλων, δεν είχε δημιουργήσει μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων κανένα ρήγμα πριν από τον πόλεμο, ώστε να το εκμεταλλευθεί.

Ακόμη οι Μεγάλες Δυνάμεις, προκειμένου να εισπράξουν το δάνειο που τους άφει η Ελλάδα, αναζητούσαν τρόπο να της επιβάλλουν Οικονομικό Έλεγχο, αφού η ίδια αρνιόταν ρύθμιση των χρεών της υπό καθεστώς διομολόγησης.

Τι πολεμικά γεγονότα προ της μάχης Δομοκού

Η Εθνική Εταιρεία, ίσως σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό,

όπλισε άτακτους και στις 27 και 28 Μαρτίου 1897 έστειλε 3.000 από αυτούς στο δυτικό τμήμα του μετώπου της Θεσσαλίας. Αυτοί εισέβαλαν στο τουρκοκρατούμενο τμήμα και στην αρχή είχαν επιτυχία εκδιώκοντας τις τουρκικές φρουρές. Στη συνέχεια όμως οι Τούρκοι ανασυγκροτήθηκαν και τους διεσκόρπισαν. Έτσι αναγκάσθηκαν να επιστρέψουν πίσω. Το γεγονός αυτό έδωσε στην Τουρκία το κατάλληλο πρόσχημα για την κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδας την 5η Απριλίου 1897, οπότε άρχισαν οι πρώτες αψιμαχίες. Κατά το διάστημα 6 έως 11 Απριλίου έγινε η μάχη των συνόρων. Εκεί φάνηκε η έλλειψη οργανωτικής συγκρότησης του Ελληνικού Στρατού και η απουσία ικανής Διοίκησης. Την κατάρρευση της γραμμής των συνόρων ακολούθησε μία σχεδόν άτακτη υποχώρηση του Ελληνικού Στρατού. Στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός ανάμικα, υποχωρούσαν σε πλήρη σύγχυση και αταξία. Ουδεμία αντίσταση προβλήθηκε προ της Λάρισας. Έγινε μία περιορισμένης κλίμακας, σχεδόν υποπτώδης, αντίσταση προ των Φαρσάλων (23/4/1897) και μία σχετικά αξιόλογη στο Βελεστίνο από το Συνταγματάρχη Σμολένσκη (16-24/4/1897). Έτσι στις 24 Απριλίου 1897 οι Τούρκοι βρίσκονταν προ του Δομοκού.

Στο μετανύ και λόγω της δυσμενούς εξέλιξης του πολέμου, η Κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη επαύθη και ορίσθηκε νέα Κυβέρνηση υπό τον Δ. Ράλλη (στην οποία μετείχε ως Υπουργός Παιδείας ο Αθ. Ευταξίας).

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ



Οι Φοιμυχαράφτες του ΟΤΕ

Θυμάστε εκείνο το τραγουδάκι που συμβούλευε "μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο"; Ε λοιπόν τώρα στα βράσκες στο τηλέφωνο, μη μιλάς και απαραίτητο να είναι.

Από Πρώτης Μαρτίου, πλάκωσε το νταβαντζίλικη της νέας χρονοχρέωσης. Αποδείχτηκε πως για τον ΟΤΕ, ο χρόνος είναι χρήμα. Και τόσο χοντρό, που οι αρμόδιοι, θα πρέπει να ορίσουν τη μέρα αυτή εορτή του ΟΤΕ. Κάθε Πρώτη του Μάρτη, να γιορτάζουν την Αγία Αρπαχτή. Μεγάλη η χάρη της.

Είδατε που το πήγαν; Για κάθε φράση που βγάζεις από το σόμα σου, βγαίνει από την τσέπη σου ένα εικοσάρικο και μπαίνει στο ταμείο του Οργανισμού Κοινής Ωφελείας... Που με την τελευταία αύξηση έγινε κοινής δυνοτολίας.

'Ενα τηλεφωνάκι είχε μείνει για τις δικές μας συναναστροφές, πάει και αντό. Χάσαμε τη μιλιά μας. Πλησιάζεις να το χρησιμοποιήσεις και σε πιάνει ταχυπαλλία. Βάζεις το δάχτυλο να σχηματίσεις αριθμό και παθαίνεις αγκύλωση. Κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη να τηλεφωνήσεις, κάθεσαις και αναρωτίεσαι: να πάρω ή να μην πάρω; Να το κάνω ή να το αφήσω; Να πάρω εγώ ή να περιμένω μπαίνεις και με πάρουν;

'Έξι δραχμές το λεπτό πήγε το σκαμένο. Αυτό δεν είναι τηλέφωνο. Είναι φραγκοχάραφτης. Ούτε τα τσατσάδικα πολυτελείας δεν κόβουν τόση μονάδα. Ενενήτητα εφτά δισεκατομμύρια το χρόνο θα έχει επιπλέον κέρδος ο κύριος ΟΤΕ με τη "νέα τιμολογιακή πολιτική". Είδατε; Αυτοί το πλιάτσικο, το λένε χρονοχρέωση και τιμολογιακή πολιτική.

Σαράντα τους εκατό επάνω πήγαν οι τηλεφωνικές μας επικοινωνίες. Ρε μπαγόσπεδες. Τι άλλο ανέκθηκε τόσο πολύ; Οι αποδοχές μας, τα μεροκάματα, οι συντάξεις, τα επιδόματα των παιδιών μή μήπως οι τιμές των αγορι